

ORDE VAN DIENST PG 'S-HEERENBERG-ZEDDAM
d.d. 7-7-2024 in 's Heerenberg

Voorganger: ds. Leo van Gog
Orgel: Sandra van Gog



Thema: Tot slaaf gemaakt door alcohol

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaars op tafel wordt aangestoken door de ouderling van dienst.

Gemeente gaat staan

Stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Heer

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer.

A: AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied 275:1,2,4

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Inleiding

Als **Kyriëgebed** zingen wij: **Lied 130:1,3**

Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer

Aansluitend het **Glorialied Lied 302:1,4**

God in den Hoog' alleen zij eer

Gebed voor de opening van de Schrift.

1e Lezing **Genesis 9:20-27** en **Spreuken 23:29-35**

Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij:

‘Vervloekt zij Kanaän,
knecht van zijn broers zal Kanaän zijn,
de minste van alle knechten.
Geprezen zij de HEER, de God van Sem;
knecht van Sem zal Kanaän zijn.
Moge God ruimte geven aan Jafet,
hem laten wonen in de tenten van Sem;
knecht van Jafet zal Kanaän zijn.’

Wie roept altijd ach en wee,
wie maakt altijd ruzie?
Wie heeft altijd wat te klagen,
wie raakt altijd nodeloos gewond?
Wie heeft altijd troebele ogen?
Een dronkaard, die tot in de vroege morgen drinkt,
die blijft proeven van de wijn.
Laat je niet verleiden door de glans van wijn,
wanneer hij fonkelt in de beker.
Hij glijdt zo makkelijk over de tong,
maar later bijt hij als een slang,
spuit hij gif als een adder.
Dan zie je vreemde dingen
en begin je wartaal uit te slaan.

Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven,
alsof je vastzit boven in het want.

‘Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld,
ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt.

Laat ik maar eens opstaan,
eerst een beker wijn.’

Lied: 384:1,7,8,9

Als koning opgetreden en heerser van 't heeal

2e Lezing Mattheüs 10:1-8

En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder; en Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder; Filippus en Bartolomeüs; Tomas en Matteüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs en Tadeüs; Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebod hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Lied 377:1,2,3,4

Zoals ik ben, kom ik nabij

Verkondiging

Orgelspel

Lied 905:1,2,3

Wie zich door God alleen laat leiden

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader hardop meegesproken door gemeente).

Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten/bloemengroet)

Gemeente gaat staan

Slotlied 800:1,3

Wat zou ik zonder u geweest zijn

Wegzending en zegen

Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan).

De opbrengst van de Diaconie is deze maand voor: Stichting Vluchtelingenwerk



De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2 e) en de kerkelijke gebouwen (3 e).



Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda aankomende week:

Zondag	7 juli	11.30 uur	Kerk op schoot	Kerk Zeddam
Woensdag	10 juli	09.30 uur	Pelgrimeren	Imminkhuis
Donderdag	11 juli	10.00 uur	Pauzeren op de Berg	's-Heerenberg
Zondag	14 juli	10.00 uur	Kerkdienst	's-Heerenberg